

# WonderWijs

Ontdek hoe wijs wij zijn

juni 2024

2  
september

1<sup>ste</sup> schooldag

12  
september

infoavond

16-20  
september

project verkeer

11  
oktober

fotograaf

18  
oktober

Halloween

## Jaarthema 2024-2025

Een geluksvogel ... dat ben ik ... naast jou!

Vele pluimen maken sterke vleugels!

## Dag Wonderwijze school



Wij wensen deze kanjers veel succes in het secundair onderwijs.

## Dag kleuterschool



Wij wensen deze wonderwijzertjes heel veel succes in het 1<sup>ste</sup> leerjaar.

## We kijken nog even terug ...

We hadden dit jaar sneeuw.

Genieten van de sneeuw onder een stralende zon.

We maakten sneeuwballen, sneeuwengels en sneeuwpoppen.

Het was berekoud, maar gelukkig hadden we onze warme mutsen en sjaals aan.



In februari werden we door het oudercomité getrakteerd op heerlijke pannenkoeken. Onze jaarlijkse traditie rond lichtmis.

Jammmmmmie, wat waren ze lekker!



We organiseerden ons eerste Paasontbijt.

Naast een heerlijk buffet was er ook een activiteit voor jong en oud.

Onze kapoentjes konden eerst een paasmandje knutselen. Vervolgens moesten ze een parcours afleggen en papieren eitjes verzamelen. Als kers op de taart werd hun paasmandje gevuld met echte eitjes, maar dan van chocolade.

Daarnaast konden ze zich ook laten schminken.



De leerlingen konden zich vrijblijvend inschrijven voor de Kangoeroewedstrijd. Wat zijn we fier op onze deelnemers!



WAUW!



KNAP!

SUPER!



TOP!

Elke klas plantte groentjes in hun klasmoestuintje.

Door de goeie zorg van onze kapoenen groeiden ze super goed.

Eenmaal deze volgroeid waren, mochten ze hiervan proeven of werden er lekkere gerechtjes mee gemaakt.

Dat was smullen!



# GROEIEN EN BLOEIEN!



Op 22 mei stond samenspel en samenwerking centraal tijdens onze jaarlijkse buitenspeeldag.

Onze enthousiaste mama's, papa's, oma's en opa's waren al vanaf 8 uur welkom om mee te spelen: hinkelen, touwtje springen en stappen met loopklossen.

Daarna werd het startsein gegeven en er werden gemengde groepjes samengesteld. Wat is het toch fijn om buiten samen te kunnen spelen.



## Nieuws uit L1

Vrijdag 31 mei ging het eerste leerjaar naar het toneel in CC de Plotter. De titel van het toneel was ' leeghoofd'.

Heb je ooit een grote witte bol op iemands hoofd gezien? Nou, wij wel! En het was echt geweldig! Onlangs hadden we het genoegen om een fantastische toneelvoorstelling genaamd "Leeghoofd" bij te wonen, en we willen graag onze ervaring met jullie delen.

Het verhaal draait allemaal om een jongen die een grote witte bol op zijn hoofd zet. Vanaf dat moment wordt hij Leeghoofd genoemd, en hij leeft in zijn eigen bizarre wereld. Maar dat is nog niet alles - hij gaat ook op ontdekkingstocht! Met behulp van stickers, trechters, voetbalsokken en allerlei ander materiaal, creëert hij ogen, oren, een mond en een neus op zijn bolvormige hoofd.

Het was zo grappig en fascinerend om te zien hoe Leeghoofd zijn omgeving op een speelse manier verkent. Hij tast alles af, alsof hij de wereld voor het eerst ontdekt. En weet je wat het beste was? We werden allemaal meegenomen op zijn avontuur!

Het toneelstuk zat vol met leuke en verrassende momenten. Soms lachten we zo hard dat onze buiken ervan pijn deden. Maar er waren ook momenten waarop we vol spanning zaten te kijken, terwijl Leeghoofd zich een weg baande door zijn eigen fantasiewereld.

Wat dit toneelstuk zo speciaal maakte, was niet alleen het verhaal zelf, maar ook de manier waarop het werd verteld. De acteur die Leeghoofd speelde, was gewoonweg fantastisch! Hij wist ons allemaal mee te slepen in zijn wereld en liet ons geloven dat alles mogelijk is als je maar genoeg fantasie hebt.

Na afloop van de voorstelling konden we het niet laten om na te praten over alle grappige en ontroerende momenten die we hadden meegemaakt. En we waren het er allemaal over eens: dit was een toneelstuk dat we niet snel zouden vergeten.

Dus, als je de kans krijgt om "Leeghoofd" te zien, grijp die dan met beide handen aan! Het is een avontuur dat je niet wilt missen.

Wij vonden het alvast de MAX

## Nieuws uit L2B

Op vrijdag 17 mei mocht een deel van de klas van L2B gaan voorlezen in Schanulleke Meerbeke. Er werd grondig voorbereid, de teksten werden geoefend en in ons geval zorgde iedereen ervoor dat hij/zij eruitzag zoals het dier dat hij/zij moest spelen. De leerlingen waren laaiend enthousiast en dat toonden ze ook tijdens het voorlezen.

We hadden het geluk om onder een zonnetje buiten te mogen voorlezen voor ons publiek. En ondanks dat ons publiek uit kleine vriendjes bestond, waren ze met veel! Wij denken dat ze genoten van het voorlezen, maar nog zekerder is dat wij zelf ook genoten van het voorlezen.

Om de mama's en papa's van de kleine kindjes op de hoogte te brengen, wordt er steeds een brief meegegeven samen met een tekening. Er zit heel wat talent in L2B, waaronder Camila met een fantastisch tekentalent. Zij verzorgde de tekening en zo was het een echte Wonderwijze, unieke tekening!

## Bedankt aan alle helpende handen!

Naar jaarlijkse gewoonte worden de helpende handjes door onze wonderwijzertjes getrakteerd. Hiervoor slaan de leerlingen van L3 en L6 telkens de handen in elkaar.

Ze bedachten de tekst voor de uitnodiging en maakten de uitnodigingen. Ook hier werd een vleugje techniek in verwerkt.

Vervolgens gingen de leerlingen van L6 de hoeveelheid berekenen die we nodig hadden om het beslag te maken. Ook stonden zij in voor het maken van dit beslag.

De leerlingen van L3 ontvingen de genodigden in groepjes van 6. Zij bedankten hen voor hun aanwezigheid, trakteerden hen op een glaasje cava, fruitsap of tasje koffie. Als kers op de taart werden ze bediend en kregen ze versgebakken pannenkoekjes.



**Hou ons in het oog:**  
[www.bsmeerbeke.be](http://www.bsmeerbeke.be)

**Volg ons op de voet:**



[GO BS De Wonderwijzer Meerbeke](https://www.facebook.com/GOBSDeWonderwijzerMeerbeke)

